

Beste ouders

We hadden het al over de blaadjes van de bomen, de diertjes in het bos, de zon, wind en regen, en al zo veel andere dingen! Niet te vergeten, bij de herfst horen er zeker ook nog ...

“POMPOENEN”

Grote pompoenen, kleine pompoenen, oranje of misschien ook niet, lekkere pompoenen of enkel als versiering... we ontdekken het allemaal samen met jullie kapoenen.

We gaan deze week pompoenen waarnemen, we gaan ze sorteren, ze versieren, in stukjes snijden en er iets lekkers mee maken... hmmm wat zal het zijn? Verder hebben we nog enkele leuke andere dingen, we mengen de kleuren rood en geel en bestempelen een lichtje/maskertje, we versieren een grote pompoen met geknipte snippers papier. We ontdekken enkele gevoelens door de poppenkastvoorstelling 'pompoenen om te zoenen' en gaan hier verder op in met een activiteit rond gevoelens. We doen een schrijfdans over pompoenen en oefenen hiermee op onze motoriek en maken gekke pompoengezichten met de plasticine... Het wordt weer een gevulde week!

Veel groetjes

juf Brigitte, juf Sigi, juf Inez & juf Vanessa

Wat is er deze week belangrijk?

- Donderdag gaan we turnen met meester Steven

Wat mag je meebrengen?

/



Themaversje

**pompoen, pompoen
dikke, dikke zoen
groot of klein
oranje en rond
lekker en gezond!**

