

Beste ouders

Onze dagkalender zetten we deze week extra in de verf!
Elke dag werken we rond de kleur van die dag in het thema:

BONTE KLEUREN

Maandag = rode dag

Dinsdag = groene dag

Woensdag = oranje dag

Donderdag = blauwe dag

Vrijdag = gele dag



Dagelijks ontdekken we in de koffer van Jules de kleur van die dag. Jules heeft een gekke neus, luister maar eens naar ons liedje. We zien onze omgeving en vriendjes door een gekleurde bril, zo grappig! Er komen enkele kleurenspeletjes aan bod zoals: bonte ballonnen en het bollenspringspel. We gaan stempelen met ballonnen en verf, toveren met crêpepapier en water, we gaan ook kleuren mengen door te experimenteren met verf en scheerschuim én door het rollen van knikkers in de verf. Verder mogen we tekenen met stoepkrijt, spelen met gekleurd zand en gekleurde rijst. Een slotvoorstelling van Tik Tak, om nog eens al de indrukken van deze week op een rijtje te zetten, maakt het helemaal af. Het wordt een week vol kleur!!!

Wat is er deze week belangrijk?

Iedere dag MAG je gekleed komen in de kleur van de dag.

Dinsdag gaan we **turnen** met meester Steven

Wat mag je meebrengen?

Een lege doorzichtige plastic fles (liefst geen kleur)

Kleurrijke groetjes,

juf Brigitte, juf Sigi, juf Inez & juf Vanessa

Liedje van de week:



Kunstig versje:

Blauw is de lucht

Geel is de zon

Groen is het gras

En rood is mijn ballon