

Beste ouders  
 Onze beste wensen voor het nieuwe jaar!  
 De komende 2 weken zijn er enkele feestneuzen  
 in onze klas, Aron, Miró en Martin worden 3 jaar!  
 Hip hip hip... Hoeraaaa!  
 Wij vieren dus nog even verder met het thema

## Het is feest!

Om te beginnen verwelkomen we enkele nieuwe vriendjes in onze klas. Welkom Leo, Lies, Vince, Rembrandt, Madelief, Enzo, Alexander, Julia, Lóic, Lisa en Jules. We nemen even de tijd om samen met hen op verkenning te gaan in onze klas. Onze andere vriendjes zullen hen daar graag bij helpen. Verder gaan we in de eerste week een ka'doosje' versieren; we rollen met knikkers door de verf in een doos. Met plasticine gaan we heuse taarten versieren, we maken cupcakes van duplo, dansen op feestmuziek, leren een nieuw liedje, en kijken naar het verhaal 'Jules is jarig' op de kamishibai. Tijdens de tweede week gaan we heel wat lekkers proeven en bakken we zelf ook cakejes, we gaan deze versieren met heel wat lekkers. Samen bekleven we vlaggetjes en ook een taart. Er worden kaarsjes uitgeblazen, en zo tellen we tot 3. A.d.h.v een kleurenspeel versieren we ook nog enkele taarten. Er staan ons twee feestelijke weken te wachten, wij kijken er alvast naar uit!

### Wat is er belangrijk?

- Donderdag gaan we turnen met meester Steven
- Dinsdag 08/01: verjaardag Aron
- Vrijdag 11/01: verjaardag Miró
- Maandag 14/01: vieren we de verjaardag van Martin die jarig is op 13/01

### Wat mogen we meebrengen?

- Reservekledij in een zakje met naam erop (nieuwe instappers)
- Gezinsfoto 10x15 (nieuwe instappers)



Feestelijke groetjes  
 Team instapklas



### Themaliedje:

#### Liedje Het is feest vandaag

Kris Kuypers

Kaars - jes, kaars - jes op de taart, want het is feest van - daag.  
 Kaars - jes, kaars - jes op de taart, het is zo fijn, echt waar.

Kaars - jes, kaars - jes op de taart, fees - ten doen we graag.  
 Kaars - jes, kaars - jes op de taart, blaas nu, blaas nu maar.



### Themaversje:



#### Slagroomtaart

Wat krijg je van een slagroomtaart?

Een slagroombaard, een slagroombaard.

Wat krijg je van een slagroomtaart?

Een lange, witte baard.

We lachen en we lachen  
 want vandaag is er een feest!

We lachen en we lachen,  
 met de slagroom nog het meest.

