

Beste ouders,



Van de **mama & papa** van **Hanne** uit 4B en **Daan** die vorig schooljaar hier het 6^{de} leerjaar heeft beëindigd kregen we een **prachtige vleugelpiano** cadeau waarvoor onze enorme dank.

Hij is niet alleen mooi maar perfect bespeelbaar. We willen dat dit ook zo blijft en daarom zullen we hem regelmatig stemmen en onderhouden. We hopen dan ook dat iedereen er zorg voor draagt. **MAAR ER IS MEER ...**

IEDEREEN van 2,5 tot 125 jaar mag er op spelen **buiten de uren** op voorwaarde dat je het ook echt kan. Van het eenvoudigste kleuterliedje tot een pianoconcerto. Alles is mogelijk zolang er maar muziek in zit.

Opgelet! Je speelt je stukje en daarna wandel je gewoon verder. Er mag maar één iemand tegelijkertijd tokkelen op de piano.

Wanneer? Als je **naar school** komt of **naar huis** gaat en je ziet dat de **piano vrij** is.

We gaan ervan uit dat een **kleuter** altijd begeleid is door een **volwassene**.

Wat mag niet? Een bloempot op plaatsen, je vingers tussen steken, in bijten.

Groeten van een sfeervolle Waterleest!!!

Noot: In het **weekend** gaat de piano wel **op slot**.